

Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk

Secretariaat:

Dida Versluis, Zouwendijk 26, 4231 CE Meerkerk, (0183)351988, E-mail: historischmeerkerk@gmail.com

Meerkerk, maart 2018

UITNODIGING voor een LEZING

Aan donateurs en belangstellenden,

Emigreren in de 17^e eeuw naar een land van melk en honing: Nieuw-Nederland



Maandag 26 maart
20.00 uur
De Bovezolder,
Gorinchemsestraat 1,
Meerkerk
(tel. 351559)

Toegangsprijs voor
donateurs € 2,00,
voor overige
belangstellenden € 3,-,
koffie of thee inbegrepen.

In 1632 vertrekt Cornelis Teunisz uit Meerkerk over de oceaan naar het verre Nieuw-Amsterdam, het huidige New York.

Maar hij is niet de enige! Anderen uit o.a. Leerdam, Vianen, Beesd maar ook **Meerkerk** en nog meer andere plaatsen volgden. Wat bezielde mensen toen om te vertrekken en alles achter te laten? En waarom Nieuw-Nederland, het toenmalige New York en omgeving? Kwamen ze moedeloos terug? Gingen ze alleen met achterlaten van vrouw en kinderen? Allemaal vragen die Martin IJzerman zich stelde toen hij jaren geleden geboeid raakte door de emigratie naar Nieuw-Nederland en zijn onderzoek begon. De eersten gingen rond 1630 en velen zorgden voor nageslacht in Amerika. En als je daar nu kunt aantonen dat je een nazaat bent van die eerste emigranten ben je bijna van adel. Intussen is de lijst met emigranten uit de regio gegroeid tot meer dan 90! We reizen in de voetsporen van enkele emigranten en we zullen zien hoeveel invloed we nu nog tegenkomen van die eerste Hollandse emigranten.

Graag tot ziens, namens het bestuur,

Dida Versluis
Secretaris/penningmeester