

# *Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk*

Secretariaat:

Gijs Kloek, Gorinchemsestraat 15a (06) 53 59 27 05, E-mail:

[historischmeerkerk@gmail.com](mailto:historischmeerkerk@gmail.com)

Meerkerk, november 2020

## NIEUWSBRIEF

Beste mensen,

In de nieuwsbrief van juni jl. schreven we nog over de najaarslezing in de veronderstelling dat de corona-perikelen achter de rug zou zijn. Niets is minder waar. Daarom gaat ook die lezing helaas niet door.

In de tussentijd kon overal wel de contributie worden geïnd en werden ook een aantal nieuwe donateurs ingeschreven. Dank voor uw bijdragen.

Ook de voorbereiding voor een jaarlijkse uitgave, inmiddels nummer 9, kon doorgang vinden. Alle donateurs ontvangen dit boekwerkje nu in de bus. Tevens is het te koop bij Hubo Jan van den Berg aan de Nijverheidsstraat (met dank!) en natuurlijk via de bestuursleden van onze stichting. De inhoud staat geheel in het teken van 75 jaar bevrijding. Een feest dat ondanks zoveel voorbereiding ook al geen doorgang kon vinden. Ondertussen hopen we dat u het boekje met veel interesse en waardering zult lezen.

Voor de eerstvolgende lezing koersen we vooralsnog op 22 maart 2021 en de bedoeling is dat het brandweerwezen dan aan de orde kan komen. Amsterdammer Gerard Koppers is brandweerhistoricus bij uitstek en kan daar heel veel over vertellen.

Met betrekking tot het jaarlijkse reisje in 2021 hebben we nog geen plannen gemaakt. In 2020 was het de bedoeling om onder andere naar het Airborne-museum in Oosterbeek te gaan. Dat had goed gepast in de herdenking van de 75 jaar bevrijding. Nu ons jaarboekje echter is verschenen, zijn we eraan gaan twijfelen of we de geschiedenis van de tweede wereldoorlog in volgende jaren nog zo nadrukkelijk op de eerste plaats aan de orde moeten blijven stellen. Laat u vooral weten wat u ervan denkt. En misschien heeft u ook andere ideeën over het uitje.

Hartelijke groet,

Bestuur Stichting Vrienden van historisch Meerkerk